

SPOR

BEHOORT BIJ PANORAMA

26 OCTOBER 1939



DE BRUTALE INDRINGER

WAT DE ZWAAN HINDERDE



IN het grote park was een vijver en in die vijver woon- den vier zwanen. Het gezin bestond uit een vaderzwaan en een moeder- zwaan en twee kin- deren. Het ene kind was een jon- gen en heette Albor en het meisje was genaamd Wita.

Ze leefden heel genoeglijk hun zwanenleventje van een beetje rondzwemmen en zich te goed doen aan de lekkere hapjes, die het water voor ze bewaarde. Nu eens kleine visjes, dan torretjes, dan slakjes en af en toe, bij wijze van groente, stukjes waterplant. En wanneer de dag met zwemmen en eten en snoepen voorbij was ge- gaan, sloep het hele gezin op een van de eilandjes in het midden van de vijver. Daar hadden ze een fijn nest gebouwd van takken en twij- ges. En het geheel was van binnen afgezet met stro en bladeren, die ze van alle kanten hadden samen- gesleept. Maar het allerfijnste was wel het laagje zwanedons, waar ze op- en tegenaanlogen. Dat waren de veertjes en donsjes, die de zwanen, wanneer ze 's morgens op- stonden, verloren hadden. Of an- ders waren ze vanzelf eruit geval- len tijdens het gladstrijken en uit- pluizen van de vleugels. Ook bij het uitplukken van lelijke plekjes aan de borstzijde, die ze met hun lange en buigzame halzen zo gemakkelijk bereiken konden, was veel warm en zacht dons vrijgekomen.

Het hele gezin was tevreden en gelukkig, totdat op zekere dag Albor iets begon te hinderen. Hij wist zelf nog niet precies, wat het wel was. Alleen had hij wel goed gemerkt, dat hem altijd een onaan- genaam gevoel bekreep, wanneer hij tussen de eenden rondzwom.

„Kijk eens, moeder!” hoorde hij de kinderen, die korstjes brood kwamen strooien, dan roepen. „Een zwaan!”

Albor hoorde maar al te goed,

hoeveel bewondering de kinderen en ook de grote mensen wel voor hem hadden. Maar omdat hem iets hinderde, iets onbestemds, schonk hem die lof niet zoveel vreugde.

Wita daarentegen genoot altijd, als ze zo bewonderd werd. En dan zei ze tegen Albor: „Hoor je wel, Albor, dat de kinderen van de men- sen ons zo mooi vinden?” Albor antwoordde bij zulke gelegenheden nors, dat dit hem niets kon schelen. Dan zwom zijn zusje verontwaar- digd van hem vandaan. Zo'n onte- vreden nijdas! Zij zette dan sierlijk haar vleugels op om zich heel lang- zaam op het briesje, dat op de vijver gevoeld werd, weg te laten zeilen. Want stormen deed het haast nooit, daar tussen de bomen.

Vader en moeder begonnen al be- zorgd te worden over hun zoon. Maar omdat Albor zelf niet wist, wat hem hinderde, konden ook zij hem niet helpen. Daarom wachtten ze maar stil af, wat de toekomst zou brengen.

Albor sloep steeds slechter. Uren lag hij in het donker erover na te denken, wat hem toch wel zo dwars zat. Langzamerhand verloor hij de

belangstelling voor zijn verenpak. Hij streek zijn vleugels niet meer zo zorgvuldig glad en kleine, slecht- zittende veertjes op zijn borst plukte hij niet meer uit.

Toen hij weer eens tussen de eenden zwom, hoorde hij een kindje, dat een zakje broodkorstjes in de handjes hield, hem roepen.

„Wat een lange hals, hè?” zei de moeder, die het kindje met een leidsel vasthield. En toen wist Al- bor ineens, wat hem al die tijd ge- scheeld had: de lengte van zijn hals was hem een ergernis gewor- den!

Tot grote verbazing en zelfs ver- driet van het kindje met de brood- korstjes zwom Albor zo snel hij kon weg om zijn ouders te vertellen, wat de oorzaak geweest was van zijn droefheid gedurende de laatste weken.

Vader was eerst verbaasd en eindelijk zelfs kwaad. „Wat zijn dat nu voor malle streken? Iedere zwaan is gelukkig, dat hij zo'n prachtige hals heeft en jij, die er ook trots op zou kunnen wezen, beklaagt je erover!”

Omdat hij zag, dat zijn vader zo boos was, antwoordde Albor maar niet; zijn droefheid werd er even- wel niet minder om. En ofschoon Wita hem troostte, wat ze kon, zag hij er van dag tot dag slechter uit.

Omdat de zwanenvader begreep, dat het met zijn zoon op die manier de verkeerde kant op ging, peinsde hij erover, hoe Albor wel geholpen zou kunnen worden. Keer op keer sprak hij erover met moeder. En



„Kijk eens, moeder!” hoorde hij de kinderen, die korstjes brood kwamen strooien, dan roepen. „Een zwaan!”

toen kwam moeder op het idee, Sofo, de uil, te raadplegen. Als die niet kon helpen, was de zaak hope- loos, want Sofo was zo geleerd, dat hij uit zijn hoofd kon zeggen, hoeveel driehonderdtweëntachtig maal vierhonderdeenendertig was.

„Honderdvierenzestigduizend zeshonderdtweeënveertig!” ant- woordde hij dan altijd zonder man- keren. En dat maakte, dat alle dieren van de vijver veel vertrou- wen stelden in zijn verstand. Ze konden het wel niet narekenen, maar als Sofo altijd weer hetzelfde antwoord gaf, moest het wel goed zijn, dachten ze....

En dus ging vader op zekere dag met Albor naar Sofo toe. Omdat het nog niet donker was, was de uil nog niet helemaal wakker. Maar voor deze gelegenheid stemde hij er toch in toe, den vader en zijn zoon te ontvangen. Hij liet zich met een ernstig gezicht de hele geschiede- nis verhalen en toen begreep hij, dat er hier iets gebeuren moest. Het zou niet mogelijk zijn Albor zijn vreemd verlangen uit het hoofd te praten. En toen ging Sofo blade- ren in het grote boek, dat hij dag en nacht bij de hand hield.

Nadat hij daarin een blad zij ge- lezen had, bleef hij geruime tijd heel ernstig zitten nadenken en toen zei hij: „We zullen Albor tij- delijk een hals geven, die zowat even lang is als de hals van een eend. En wanneer het hem goed bevalt, zal ik ervoor kunnen zor- gen, dat hij zo'n hals voor altijd krijgt!”

Die oplossing van de moeilijk- heden vonden allen prachtig. En de volgende morgen zou Albor alleen naar Sofo toegaan om zijn hals te laten verkorten.

„Drink hier eens van!” zei Sofo, die op het punt stond om weer te gaan slapen, toen Albor bij hem kwam. Albor deed, wat hem ge- zegd was en voelde zich een beetje duizelig worden.

„Ga nu maar weer zwemmen en kom over een week eens aan, om me te vertellen, hoe het je bevalt!”

Albor waggelde naar de vijver en liet zich in het water plonsen. Toen de rimpels helemaal ver uit- gevloeid waren en de oppervlakte van de vijver weer tot rust was gekomen, keek Albor eens naar beneden om zich in het water te spiegelen. En wat hij toen zag, maakte hem blij en verbaasd tege- lijk. Op zijn grote zwanelijf zat een kort, maar stevig eendenhalsje met een zwanekop.

Toen hij weer bij het nest, bij vader, moeder en Wita was geko- men, verwachtte hij, dat ze hem geluk zouden komen wensen met de verandering. „Kijk eens, hoe

mooi!” riep hij naar hen, terwijl ze bezig waren zich een beetje op te knappen. De schrik, die hij toen op hun gezichten zag, zou hij nooit meer vergeten! Moeder en Wita kregen zelfs tranen in de ogen. Hoe erg Albor dat ook vond, toch had hij geen spijt van de verandering. Gelukkig was hij zijn lange sliert van een hals kwijt! En behalve Albor waren de zwanen, die hun morgenzwemtochtje door de vijver maakten, niet vrolijk.

Op de plek, waar de kinderen altijd broodkorstjes strooiden, kwam de eerste teleurstelling voor Albor.

„Och, wat is dat een malle zwaan!” hoorde hij roepen. Maar het werd nog erger.

Toen de kindertjes aan het strooien gingen, riep er eentje, op hem wijzend: „Nee, die niet!”

En de andere kindertjes riepen het na: „Nee, niets naar die gekke zwaan met die korte hals gooiën!”

En reeds die eerste morgen zou Albor geen kruimpje brood gekregen hebben, als niet zijn vader en moeder en ook Wita af en toe een stukje voor hem veroverd hadden tussen de krakelende eenden vandaan. Hij begon zich al een beetje te schamen, dat hij zich door hen moest laten helpen. Maar het allerergste moest nog komen.

Toen vader en moeder en Wita ver van de kant hun eten uit het water gingen opdiepen, probeerde Albor het ook. Maar hij moest tot zijn grote schrik ondervinden, dat hij lang zo diep niet meer komen kon met zijn snavel. Om de bodem te bereiken moest hij, net als de eenden, vlak bij de kant blijven en wat daar, tussen die kwetterende troep in, voor hem te vinden was, nu, dat was een schamel beetje. Voor een eend met zijn kleine lichaam kon dat genoeg zijn, maar voor een grote zwaan was het on- voldoende.

En bespot door de eenden en triestig vanuit de verte door zijn familie bekeken, probeerde Albor zijn buikje te vullen. Bij het op- zoeken van het nest aan het eind van de dag had hij een verschrik- kelijke honger, maar hij zei niets. Vader, moeder en Wita begrepen het wel, maar zij zwegen....

Albor dacht, dat het de volgende dag wel beter zou gaan. Hij zou dan wel iets op de moeilijkheden gevonden hebben. Maar hij had niets gevonden en het ging niet beter. Integendeel, doordat hij steeds slapper werd van de honger, deed hij nog minder zijn best om zijn kostje op te scharrelen en die

tweede dag verliep nog treuriger voor hem dan de eerste.

Zo bleef het gaan en toen einde- lijk de morgen van de zesde dag gekomen was, was Albor te ziek om van het nest te komen. Toen vond vader, dat het tijd voor hem was om zich ermee te bemoeien.

„Blijven jullie op hem passen,” zei hij tegen moeder en Wita,



Albor deed wat hem gezegd was en voelde zich een beetje duizelig worden.

„dan ga ik naar Sofo!” En wég was hij.

Een tijdje later kwam hij weer terug. Alleen. Maar in zijn bek hield hij voorzichtig een bosje kruiden.

„Hier,” zei hij tegen Albor, die vermoeid opkeek, „eet dit maar eens op!”

Albor nam de kruiden in zijn bek en slikte ze, omdat ze zo bitter smaakten, ineens door. Wat was dat? Hij voelde zich plotseling beter en stapte uit zijn nest naar de oever van de vijver toe.

De drie anderen, die wel gezien hadden, wat er gebeurd was, liepen verheugd, en elkaar aanstotend, achter hem aan. Daar stapte Albor te water en.... o, wonder!

Toen het water weer uitgerim- peld was, zag hij weer een gewone, lange zwanenhals op zijn romp zitten!

Die dag is er één zwaan in de vijver extra met broodkorstjes ver- troeteld, omdat hij zulke prachtige, sierlijke bewegingen met zijn hals maakte. De kinderen wisten niet, hoe hij heette. Maar als ik jullie vertel, dat zijn zusje Wita was, weten jullie wel, wie die zwaan ge- weest is....

LUCAS J. S.



PRINS VALIANT

RIDDER ZONDER VREES

DOOR HAROLD R. FOSTER



RÉSUMÉ: VALIS ER EINDELIJK IN GESLAAGD DE OPDRACHT VAN DEN WIJZEN MERLIN TE VOLBRENGEN. HIJ HEEFT MORGANLE-FEY'S VALK GEROOFD EN STAAT NU VOOR DE POORT VAN MERLIN'S BURCHT, MAAR DE BELAGERS ZIJN TALRIJK. ZAL VAL ZICH IN VEILIGHEID KUNNEN BRENGEN?

TERWIJL HIJ OM HULPRIEP, SLOEG DE PRINS DAPPER VAN ZICH AF



DE HULP KWAM HEEL ONVERWACHTS.



MERLIN WAS IN Z'N SCHIK MET DEN MEEGEBRACHTEN BUIT, MAAR....



....DE HEKS WAS ONTSETTEND BANG, TOEN ZIJ VERNAM WIE THANS HAAR VOGEL BEZAT



DE WIJZE MERLIN BEGON INTUSSEN ZIJN TOVERKRACHT TE BEPROEVEN, TERWIJL...



— DE PRINS IN DE TOVERTUINEN RONDWANDELDE.



HIJ ZAG ER ALLERLEI ZONDERLINGE VERSCHIJNINGEN, MAAR ZIJN GEDACHTE GING TOCH ALTIJD WEER TERUG NAAR ZIJN VRIEND.



TOEN HET MIDDERNACHT SLOEG, BEGON DE TOVERKRACHT VAN MERLIN TE WERKEN. DE HEKS ZAG ALLERLEI GRIEZELIGE GESTALTEN RONDOM HAAR BED OPDUIKEN.

Copyright opera mundi



KITTYMUIS EN HAAR HOND

DOOR BRANDON WALSH



NU GA IK ER EENS FIJN TUSSEN UIT! IK HEB ALTJD GEWERKT ALS EEN SLAVIN EN IK MAG NU OOK WEL EENS EEN PAAR OURTJES VRIJ NEMEN. DOE JIJ INTUSSEN MAAK DEN OPWAS. EN NETJES, HOOR!



IK BEN BLIJ DAT WE OPSCHIETEN. PUK MET DIE BORDEN! NU KOMEN WE MISSCHIEN NOG KLAAP VOORDAT DE BAAS THUISKOMT WANT ER ZAL WAT OPZITTEN VOOR DE KEUKENMEID INDIEN DE BAAS ER ACHTER KOMT.



HEI! ALLE POTTEN EN PANNEN! WIE BEN JIJ EN WAT DOE JIJ IN MIJN KEUKEN?



ME... ME... IK BEN KITTIE MUIS EN PUK EN IK HELPEN EVEN BIJ HET OPWASSEN. W'J... IK... WIL U SOMS EEN KOP KOFFIE?

W-A-T D-O-E J-J H-I-E-R?



PUK EN IK HADDEN VRESELIJK HONGER EN JUFFROUW MIEP HAD HEEL ERG MEDELIDEN MET ONS. WE HEBBEN HAAR GEHOLPEN EN DAARNA WAT ETEN GEKREGEN. ZIJ IS ZO'N GOEIE ZIEL EN IK BEN HEEL DANKBAAR. -



ZO! BEN JE D'R WEER! JIJ GAAT WANDELLEN EN JE LAAT EEN KIND AL JE WERK DOEN. MAAR JE VLIJGT ERUIT!

TOE, MENEER! KOM. WEES NU NIET ZO BOOS!



HET IS IMMERS ALLEMAAL MIJN SCHULD! WIJ HADDEN HONGER EN GEEN DAK BOVEN ONS HOOFD EN WE WAREN BANG DAT U ONS ZOU ZIEN. JUFFROUW MIEP KON ER NIETS AAN DOEN ZE HEEFT ALLEEN MAAR ERG VEEL MEDELIDEN MET ONS. GENAD



NOU, NOU! JE HEBT DUS NIETS ANDERS GEDAAN DAN DE HELE DAG POTTEN EN PANNEN WASSEN! EN DAARVOOR KREEG JE WAT OVERSCHOTJES! NOU, NOU! HET IS WAT MOOIS! MAAR KOM, OMDAT JIJ HET VRAAGT ZAL IK MIEP DITMAAL NOG EEN KANS GEVEN.

IK... IK VIND U EEN REUZE AARDIGE MAN.

BONT ALLERLEI



WAAR EN WIE?

In de drie hokjes links boven bevinden zich drie diertjes, die zich via een aantal lijnen naar een van de hokjes begeven onderaan rechts. Elke rechte lijn betekent een

afstand van vijf kilometer. Kunnen jullie nu ook zeggen:

1. In welk hokje no. I, II en III terechtkomen?
2. Hoeveel kilometers elk der drie dieren aflegt?

HET ONZICHTBARE LUCHTMONSTER

„Zeg, kijk daar eens!” riep Jaap tegen Wiesje. „Wat is dat voor een monster, dat daar zo brullend door de lucht zwiert?”

Maar eerst konden de kinderen niet duidelijk zien wat het eigenlijk was, daar hoog in de lucht.

Pas toen Jaap een stukje papier en een potlood genomen had en de letters, die op de bovenstaande tekening staan, in alphabetische volgorde (dus van A naar B, van B naar C, van C naar D enz.) door



potloodstreepjes verbonden had, wisten ze, hoe dat luchtmonster er uitzag.

Oplossingen vorig nummer

OK-PUZZLE

De gevraagde woordjes zijn:

1. Hok. 2. Bok. 3. Nok. 4. Kok.
5. Rok. 6. Dok. 7. Sok. 8. Lok.

EEN TEKENKUNSTJE



WELKE TEKENEN WORDEN HIER GEBRUIKT?

$$\begin{aligned} 2 + 6 &= 16 - 8 \\ 10 - 5 &= 25 : 5 \\ 4 \times 7 &= 26 + 2 \\ 60 : 12 &= 7 - 2 \\ 14 + 4 &= 9 \times 2 \\ 36 \times 3 &= 27 \times 4 \end{aligned}$$



WIE VINDT HET VLUGST DRIE VERSCHILLENDE GETALLEN DIE HONDERD MAKEN?





VLIEGEN: Vroeger en Nu

25. DE GEBROEDERS LEBAUDY

Terwijl graaf Zeppelin bezig was met de bouw van zijn luchtschip, werkten de gebroeders Paul en Pieter Lebaudy hard aan hun luchtschip van het half-stijve type. Zij begonnen hun experimenten in

1896 en hun eerste schip was klaar in 1901. De buigzame huls had een lengte van ongeveer 55 meter en een breedte van 9 meter en 't gevaarte werd aangedreven door een motor van 40 pk. Bij de proefvaart

bereikte het schip 'n snelheid van 26 mijlen per uur, maar het kwam daarbij in aanraking met een boom en werd vernield. De vliegers gaven de moed niet op, bouwden in 1904 een nieuw luchtschip en in 1906, nadat er een honderdtal proefvaarten waren gemaakt, werd het luchtschip der gebroeders Lebaudy aangekocht door het Franse ministerie van oorlog. De koene luchtvaarders zetten onvermoeid hun werk voort en bouwden in de loop der jaren verschillende luchtschepen, zowel voor de Franse als voor de voormalige Russische regeringen.

Volgende keer no. 26:
De gebroeders Wright.



EEN KAPJE VOOR DE WINTER

Neem een vierkante doek. Vouw hem in 't midden. (1) Sla de ene helft naar boven om (2) volgens stippellijn 8. Draai het hele geval om en vouw nu tot een driehoek (4). Nu heb je tevens fig. 5. Rol nu

de onderste rand een paar maal om naar boven toe (6 en 7) en je hebt fig. 8. Je trekt het kapje (9) lekker over je hoofd en je zult eens zien hoe heerlijk warm hoofd, oren en nek beschut zijn tegen weer en wind. De twee uiteinden onder de kin vastknopen.

HOE VER KAN MEN ZIEN?

In de best denkbare omstandigheden kan het menselijk oog tot 400 km. ver zien. Men heeft dit kunnen vaststellen met behulp van de afstanden tussen verschillende hoge bergtoppen. Wel is waar kunnen wij sterren zien, die op meerdere lichtjaren, dus onberekenbaar ver, van ons verwijderd zijn, maar daar spelen andere omstandigheden en verhoudingen een rol, zoals stratosferische invloeden e. a.

In onze wereld-atmosfeer be-



staan andere verhoudingen en daarop sloeg het onderzoek. Men stelde vast, dat de bovengenoemde afstand alleen geldt voor het z.g. wit licht. Hierop volgen: rood licht met 350 km.; geel met 250 km.; groen met 220 km. en blauw met 150 km. Hier vindt men ook de reden waarom men internationaal de rode kleur gekozen heeft voor de kruispunten langs de spoorwegen.

HONDENLIST



